

AYRILIK

Uğur KAYA

Geçtiğimiz senenin Kasım ayında bir Cuma akşamıydı. Değerli Edebiyatçı ve Folklorcu Sayın Doğan Kaya'nın evinde bir akşam çayı için toplanmıştık. Bu güzel akşamda bir değerli insan daha vardı. Bulunduğu makama yakışan, sanata ve sanatçuya büyük değer veren bir amırımız vardı. Vali Yardımcımız Sayın Mesut ŞENOL Doğan KAYA'yı ziyaretimiz, diğarının soğunu bir akşam çayı bahanesiyle bastırılmış, özellikle sanata edebiyata tutkun bu insanların arasında hoş bir sohbetin doğabileceğiydi.

Zaten içeri girer girmez mührüş bir kütüphane ile karşı karşıyayınız. Şu kitabı, bu kitabı derken konu hali şairlerine geldi. Sefil Selimi'den okuduk, Ruhşat'tan okuduk, İsmet'i'den okuduk... Gerçekten hepsi'nin de zamanının en kuvvetli şairleri olduğu belli idi.

Hele İsmet'in öyle bir şiri vardı ki, içerisinde aynışıkların en yamanı, en acısı, en korkuncu vardı. Gözlerimiz bujulandı, belki ağlamak istedik. Ancak o an bize İsmet'in acısını yüreğimizin ta derinliklerinde duyduğumuzu hissetti.

Sazım yanındaydım. Mesut beyin "Gel Uğurcuğum bu şırlı besteleyelim." sözü üzerine sazin telle-rinde gezinmeye başladım. İşte hepimiz o anda insanların ruh halinin nası aynı duygularla paylaştığına şahit olduk. Sanki daha önceden yaşadığımız bir takım aynışıkları, kederleri, acıları ortaya çıkarmak istiyorduk.

Ve çıkmaya başladı. Sazın tellerinden çıkan ezgiler Mesut Bey'e ve bana bazı fikirler veriyordu. Basitçe fakat sanatsal nitelikte ezgiler gönülümüzdən kopup dilimize gelyordu. Ezgiler sözlerin karakterine uygunluğu yanında, bu büyük acıyi da son derece güzel anlatıyordu.

Sonunda güzel bir tarz ve tavr içerisinde iyi denebilecek bir beste ortaya çıktı. Tekrar tekrar cal-dık söyledik. Her seferinde pıstı, gelişti, güzelleşti ve böyleselikle İsmet'in şirsel duygularını seslere dök-müş olduk.

Şir ve ezgi, kendi kendine, içli içli, bazen sessizce, bazen boğulurcasına ağılayan, sonunda kade-rine razı olan bir insanı anlatıyordu.

Bu bestenin ortaya çıkmasındaki kasıt, İsmet'in şirlerinden etkilenmemizdi... Peki İsmet'in etkilemesindeki kasıt ne idi?..

İsmet bu şirlerinde kardeşinin ölümünü anlatıyordu. Gerçekten aynışıkların en fecisini yaşamıştı. Bu da Allah'ın İsmet'i çekmesi için verdiği çilelerden yalnızca biriydi galiba. Kardeş, Çer Atelyesinde (TCDD) henüz işe yeni girmiştir. Bir süre kara trenle o

istasyon senin bu istasyon benim çalışıp durdu. Trenin karalığı biter mi? Günlerden bir gün, kendi kara, dumani kara kapkara bir tren bu genci demlik teklerleri arasına alverdi. Belki yaşanacak daha nice yılları vardı... Hayalleri vardı... Çolugu vardı, çocuğu vardı... Evde akşamleyin bir dört göz odada heyecanla kendisini bekleyen karısı vardı... Yazık oldu bu gence... Yavrulara... Eşine. Yazık oldu İsmet'iye... Yazık oldu...

Kitaplar, sanat-edebiyat, güzel duygular, sanatçı ve güzel insanlar... Bu güzel akşamdan ayrılmak istemiyorduk. İllerleyen saatlerde yaşadığımız anlar bizim iki güzel beste yapmamıza neden oldu. Bunalardan birinin şiri yine İsmet'iye aitt. Diğerinin sözlerini ise Mesut bey yazdı.

Sonunda ayrılık saatı geldi. Başka bir akşam kavuşturmak üzere ayrıldık....

Şiir:

Yagdı sedi yaman esdi
Sanamıdyı boran gardaş?
Apansızın gelip kesti
O kapkara tren gardaş.

Esen rüzgar ok mu idi?
Sızıların çok mu idi?
Başucunda yok mu idi?
Bir yudum su veren gardaş.

Arayıpda bulmuş seni
Yerden yere çalmış seni
Böyük böyük bölmüş seni
Saglam kalan neran gardaş?

Aşık İSMET yandı nara
Kahpe felek vermez ara
Ta ezelden bahti kara
Boynu eğri duran gardaş.
Aşık İSMETİ

Bestenin adı: Gardaş
Bestenin sözleri: Aşık İsmeti
 Beste: Mesut ŞENOL

Uğur KAYA
Tarih: 19-11-1992

Kızılırmak

SÖZ : İŞİK DÜNDAR
MÜZİK : Necatı ŞENOL
Üğur KATA
TARİH : 19.11.1992

GARDAS

The musical score consists of ten staves of music in G major, common time, with lyrics in Turkish. The lyrics are as follows:

Tanrı da ss
ti ya man ss
ti
Sa na huy di bo ren gar
dag
A pen si san
ge lip kes ss
dag
o kap ka re t re gar dag
E sen rü gür
ok mu i di
Si si la rim çok mu i di
Be su ova da yok mu i
di
Bir yu duu wu
te ren gar dag