

SARI MEHMET VE BİR EZGİ

Uğur KAYA

Sivas havaları deyince aklıma hep, gurbete dinlediğim, davul zurnayla çalınmış havalar gelir. Sivas toprağı; halayların oynandığı, esmer yiğitlerin harmandan halaya durduğu yerdir.

Zurnanın inlediği davulun dem tuttuğu ezgi, yürek yakıcıdır. Bir başkalık vardır ezgilerde... Bu başkalık nedir? Ezgilerdeki yakıcılık, neden kaynaklanmaktadır? Sivas'ın kırak toprağı mı? Aci poyrazı mı? Yoksa, nice yiğitlerin ve gelinlerin canını alan Kızılırmak'ın coşkuluğu mu? Halkımız en neşeli anında bile, bir uzun hava duydu mu, gözleri dolan, tüyleri dikan diken olan insandır.

O uzun havalar, o otantik ve nostaljik özellik yüzündendir ki, zurnanın inlediği, davulun dem tuttuğu ezgiler, yürekleri dağlarmaktadır. Yürekleri dağlayan kişi ise, zurna ile hemdert olmuş, zurna ile bütünleşmiş halk sanatçısıdır. İşte, yazımızda tanıtacağımız **Sarı Mehmet** de bu sanatçılardan birisidir.

Sarı Mehmet, Sivas'ta yüze yakın halay ve uzun havayı en iyi yorumlayan bir halk sanatçısıdır. Zurnayı çok güzel çalmasının yanında bütün Sivas halaylarını bilir ve oynar.

Çocukluğundan beri davul-zurna çalan Sarı Mehmet, Çeşitli ustaların yanında iyice pişerek, yeteneğine yakışır şekilde, çok mükemmel bir yorumcu olmuştur. Zurna çalarken, nefesini çok iyi kullanmakta, "hava döndürme" dediğimiz zurnanın çalınışındaki nefes alış-verişlerini kuşsuz bir şekilde yerine getirmektedir. Parmakları, küt olmasına rağmen, çok hareketli bir yapadır. Mehmet, zurnayı çalmaya başladığı vakit, sarı kirpikleri gözlerini kapatır ve boyun damalar şiser, ayrı bir dünyaya dalar. Hava döndürme anında, dulukları düzenli aralıklarla şiser, bazen ezginin akışına kendini kaptırarak -özellikle besinci seslere çıktıığı zaman- sağ elinin parmaklarıyla alatta kalan boş delikleri sivazlar, değişik, güzel bir ahenk sağlar. Yörenin halaylarını çok iyi çalmasıyla birlikte, uzun havaları da bir o kadar iyi yorumlayıp çalmaktadır. Bunları dinleyenin etkilenmemesi elde degildir. Onu yakından dinle-

yenler bilirler; birçok insanı gözyaşlarına boğmuştur. Bizim, çoban kavalıyla çalındığını bildiğimiz "Kara Koyun" havasını ben, zurnayla ilk defa Sarı Mehmet'ten dinledim. Bir ezgi, zurna bu kadar mı yakışır? Siz de gözünüzü kapatıp kendinizi ezgilere bıraktığınız zaman, Sarı Mehmet'in dünyasına ortak olursunuz.

"*Sivas'ta senden önce en iyi zurna çalan ustalarlardan birkaçını söylemiş misin?*" sorusuna; "Kamberinoğlu Hacı Avlar, Kahraman Asanaka, Çöpbacak Turan", kendi ustası "Sarı İbrahim" ile "Derviş" ve "Bekir Arız"ın adlarını vermiştir. Kendi deyimince usta-çırak ilişkisi halen devam etmektedir. Oğlunu da kendi yolunda olduğunu, ilerde kendisini aramayacağı söylüyor.

Sarı Mehmet 1944'te Sivas'ta doğmuştur. Hacı ile Fadik'in oğludur. Evli ve beş çocuk babasıdır. Dokuzu erkek olan on üç çocuklu ailenin ikinci çocuğu. Ailenin geçim kaynağı müziktir. Düğünlerde ve özel gecelerde zurnasıyla geçiminin sağlamaya çalışan Mehmet, 1983'ün ilk defa kendisine devlet kapısında iş buldu. Sivas Belediye Konservatuvarı'nda işçi kadrosunda işe başladı.

Ülkemizde, sanata gereken değerin verilmediği görüşüne Sarı Mehmet de katılıyor. Sanatçı, ilgi ister... Sanatçı iltifat ister... Sanatçı karnı doysun, sanatına layık yaşasın ister... Kanaatimce, Sarı Mehmet bunlardan pek nasibini alamamıştır. Kalbinin bir köşesinde, bir burukluk içini oymakta... Ne zaman zurnayı çalmaya başlasa, muhakkak bir Sivas uzun havası inlemekte... Sözde zurnanın ayarını yapıyor gözükse de, çaldığı havalarda bir sizlagma, bir burukluk hissedilmekte... Ben birilim o uzun havaların ne demek istediğimi... Bunu gözlerime dolan yaşılar, kollarında dikenleşmiş tüyler, senin ne demek istediğimi çok iyi anlatıyor **Sarı Mehmet**, çok iyi...

Yazımı son verirken 20.10.1988 günü Sarı Mehmet'ten derlediğim "Sivas Gelin Ağlatma Havası"nın notasını kaydetmeyi uygun görüyorum. Gelin Ağlatma Havası, Sivas'ta Kına Geçelerinde gelini ağlatmak için çalınan ezgidir. Ayrıca gelin evden çıkışken de bu ezgi çalınır.

Yöresi: Sivas

Çalınlar: Mehmet Asanakut

Hüseyin Asanakut

Derleyen—notaya ala-

Uğur Kaya

Derleme Tarihi:

20.10.1998

GELİN AĞLATMA HAVASI



